



HỘI THÁNH GIÁM LÝ LIÊN HIỆP VIỆT NAM
ỦY BAN MỤC VỤ THIẾU NHI



BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT

Năm Thứ Nhất

ĐIỀU CHÚA LÀM CHO EM

LỚP THIẾU NHI



**QUÝ I CHÚA TẠO DỰNG
MỌI SỰ CHO EM**

TẬP GIÁO VIÊN

Bài Học Quý 1

Chúa Tạo Dựng Mọi Sự Cho Em



Tuần 1: Ngày Sáng Tạo Thứ Nhất CHÚA DỰNG NÊN SỰ SÁNG CHO EM



Sáng Thế 1: 1 - 5



Câu Ghi Nhớ: *Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán: "Phải có ánh sáng!" Ánh sáng liền xuất hiện. (Sáng thế 1: 3)*



¹ Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. ² Lúc ấy, đất không có hình thể và còn trống không. Bóng tối, bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. ³ Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng!” Ánh sáng liền xuất hiện. ⁴ Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng và bóng tối. ⁵ Đức Chúa Trời gọi sáng là Ngày và tối là Đêm. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhất.

Hoạt Động Đầu Giờ



Trò chơi “Bịt Mắt Đoán Vật”

Cho một số đồ vật vào trong một cái túi, sau đó bịt mắt một vài em lại, cho các em sờ vào những vật dụng đó và đoán xem chúng là gì.

Kết luận: Qua trò chơi, chúng ta thấy, cuộc sống của mình rất cần ánh sáng. Thiếu ánh sáng, chúng ta không thể nhận biết sự vật một cách chính xác được. Ngoài ra, ánh sáng còn giúp duy trì và phát triển sự sống cho mọi loài từ thực vật đến động vật.

Nhưng các em có biết sự sáng từ đâu mà có không?



Nội Dung Bài Học

Các em biết không, từ xưa thật là xưa, khi chưa có trời và đất, lúc bấy giờ đất trống không, và không có hình dạng gì cả. Chỉ có bóng tối bao trùm vực thẳm, còn Thần Linh của Đức Chúa Trời bay là đà trên mặt nước. Đức Chúa Trời liền phán: “Phải có sự sáng,” thì ánh sáng liền xuất hiện. Đức Chúa Trời nhận thấy ánh sáng thật tốt lành, nên Ngài phân ánh sáng ra với bóng tối. Ngài gọi ánh sáng là “ngày” và bóng tối là “đêm.” Buổi chiều qua đi, buổi sáng đến. Đó là ngày sáng tạo thứ nhất.

Như vậy, Đức Chúa Trời chính là Đấng sáng tạo nên sự sáng. Sự sáng hay còn gọi là ánh sáng vô cùng quan trọng đối với mọi loài:

- Ánh sáng giúp con người nhận biết rõ ràng mọi vật chung quanh mình. Nếu đi trong bóng tối các em dễ vấp ngã, thậm chí gặp nguy hiểm.
- Ánh sáng giúp sự sống được duy trì và phát triển. Giúp con người có vitamin D để hấp thụ can-xi, giúp cho cây cối quang hợp tạo ra chất diệp lục...
- Ánh sáng là môi trường tốt cho con người lao động, học tập và vui chơi... Do đó, chúng ta hãy biết ơn và thờ phượng Chúa vì Ngài đã yêu thương và đã tạo nên ánh sáng cho chúng ta.



Bài hát

Tất Cả Do Thiên Chúa Sáng Tạo

Nhìn rừng cây xanh thẳm xa ngút ngàn, nhìn núi non điệp trùng. Trông lên nơi trời cao bao la, hay biển xanh hiền hòa. Đều là do Thiên Chúa đã sáng tạo, bằng chính tay quyền năng. Em kính dâng lời ngợi khen Cha, yêu Ngài thiết tha!

Hoạt Động Cuối Giờ

Trò Chơi Ô Chữ: Ngày Sáng Tạo Đầu Tiên

Các em tìm từ ngữ thích hợp điền vào các hàng ngang theo những gợi ý bên dưới, cuối cùng tìm từ khóa của ô chữ (Hàng dọc màu đậm)



1. Đức Chúa Trời là Đấng ___ ___ ___ Tạo
2. Sự sáng hay Ánh Sáng vô cùng ___ ___ ___ Trọng

3. Chúng ta không thể ___ ___ ___ nếu thiếu Ánh Sáng
4. Đức Chúa Trời gọi Sáng là ___ ___ ___ , Tối là Đêm
5. Các em phải Biết ___ ___ và Thờ Phụng Chúa.
6. Các em phải Thờ Phụng Chúa Hết ___ ___ ___



Từ khóa hàng dọc của ô chữ là: ___ ___ ___

* **Đáp án:**



* **Từ khóa hàng dọc** của ô chữ là: S U S A N G (SỰ SÁNG)

BÀI TẬP



Điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa các câu sau:

1. Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên
2. giúp em nhận rõ mọi vật xung quanh.
3. Ánh sáng giúp và sự sống.
4. là môi trường tốt cho em học tập, lao động và vui chơi.
5. Em CHÚA vì đã tạo nên sự sáng.

* **Đáp án:** 1. Ánh sáng. 2. Ánh sáng. 3. Duy trì và phát triển.
4. Ánh sáng. 5. Biết ơn.

Tuần 2: Ngày Sáng Tạo Thứ Hai
CHÚA DỰNG NÊN BẦU TRỜI CHO EM



Sáng Thế 1: 6 - 8



Câu Ghi Nhớ: “Ngài giăng trời bắc trên khoảng không, treo địa cầu trong không gian.” (Gióp 26: 7)



⁶ Đức Chúa Trời phán: “Phải có khoảng không phân cách nước với nước.”

⁷ Vậy, Đức Chúa Trời tạo khoảng không phân cách nước dưới khoảng không với nước trên khoảng không, thì có như vậy. ⁸ Đức Chúa Trời gọi khoảng không là bầu trời. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhì.



Hoạt Động
Đầu Giờ

Trò chơi: “Ai nín thở lâu hơn?”

Cho tất cả các em thi đua nín thở, em nào nín thở lâu nhất là người thắng cuộc.

Kết luận: Cho dù nín thở lâu đến đâu cũng có một giới hạn nào đó. Mọi người đều cần phải thở để sống. Và để thở được, chúng ta cần có dưỡng khí (Ô-xy) trong không khí.



Nội Dung Bài Học

Chào các em, các em có nhớ tuần qua chúng ta học về ngày Sáng Tạo Thứ 1, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên điều gì hay không?

Đúng rồi! Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Sự Sáng.

Sau khi dựng nên Sự Sáng, Đức Chúa Trời phán: *“Phải có một khoảng không phân chia nước ra làm hai.”* Thế là bầu trời xuất hiện với những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thắm thật đẹp làm sao! Như thế, Đức Chúa Trời đã tạo ra khoảng không để chứa một số nước ở phía trên và một số nước bên dưới khoảng không ấy. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là “bầu trời.” Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày Sáng Tạo Thứ Hai.

Có khi nào các em nhìn vào khoảng không bao la, vô tận kia và tự hỏi: Chúa đã tạo dựng bầu trời này nhằm ích lợi gì?

Thực ra, khoảng không chính là bầu khí quyển bao quanh trái đất. Nó vốn không mùi, không màu, không hình dạng. Lớp không khí bao quanh Trái Đất được giữ lại bởi lực hấp dẫn của Trái Đất. Nó gồm có: Ni-tơ (78,1%) và Ô-xy (20,9%), với một lượng nhỏ A-gon (0,9%), Các-bon Đi-ô-xít, hơi nước và một số chất khí khác. Bầu khí quyển bảo vệ cuộc sống trên Trái Đất bằng cách hấp thụ các tia bức xạ, tia cực tím độc hại của mặt trời và tạo ra sự cân bằng về nhiệt độ giữa ngày và đêm trên quả địa cầu. (theo vi.wikipedia.org).

* Dù tỉ lệ ít hơn Ni-tơ, nhưng Ô-xy trong không khí lại chính là thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, của cả động vật lẫn thực vật trên cạn và dưới nước. Mọi loài sinh vật đều cần có không khí để sống. Động vật hít vào Ô-xy và thải ra khí Các-bô-nic. Thực vật thì ngược lại, ban ngày hít vào Các-bô-nic và thải ra Ô-xy, ban đêm hít vào Ô-xy và thải ra khí Các-bô-nic. Điều đó quả thật kỳ diệu!

Tóm lại, trong ngày sáng tạo thứ hai, Đức Chúa Trời đã dựng nên bầu trời, nhờ đó chúng ta có không khí để thở, để sống. Dù chúng ta không nhìn thấy không khí, nhưng chúng ta sử dụng không khí từng giây, từng phút trong suốt cuộc đời. Hãy biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra bầu trời cho em!

Bài Hát: Ngày Sáng Tạo Thứ Hai

Trong ngày sáng tạo thứ hai, Thiên Chúa dựng nên bầu trời, nhờ đó mà chúng ta được sống vui.

Trong ngày sáng tạo thứ hai, không khí được ban cho người, không khí không thấy nhưng hiện diện khắp nơi.



Hoạt Động Cuối Giờ

Trò Chơi Xếp Chữ

Các em hãy sắp xếp lại các chữ cái trong khung và ghi xuống bên dưới để tạo thành một câu có nghĩa, rồi các em đọc to lên câu kết quả mình tìm được.

A H
C U

A
O T

A
U B

T I
O R

H
C O

M
E

I
O H

O T
H

Đáp án: CHUA TẠO BẦU TRỜI CHO EM HƠI THO
(CHÚA TẠO BẦU TRỜI CHO EM HƠI THỞ)

BÀI TẬP



Điền chữ Đ vào ô đúng và chữ S vào câu sai:

1. CHÚA tạo nên khoảng không gọi là bầu trời.
2. Khoảng không gom nước trên trời và dưới đất chung nhau.
3. Khoảng không chính là bầu khí quyển bao quanh trái đất.
4. Thành phần chính của không khí là Ô-xy.
5. Con người và mọi loài khác sống không cần Ô-xy.

* **Đáp án:** 1. Đ 2. S 3. Đ 4. Đ 5. S

Tuần 3: Ngày Sáng Tạo Thứ Ba
CHÚA DỰNG NÊN ĐẤT, BIỂN VÀ CÂY CỎ CHO EM



Sáng Thế 1: 9 - 13



Câu Ghi Nhớ: “*Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.*” (Thánh Thi 95: 5)



⁹ Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời hãy tụ lại một chỗ và đất khô phải xuất hiện,” thì liền có như thế. ¹⁰ Đức Chúa Trời gọi đất khô là Đất, và vùng nước tụ lại là Biển. Đức Chúa Trời thấy điều ấy là tốt. ¹¹ Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hạt và cây kết quả có hạt tùy theo loại” thì có như vậy. ¹² Đất sinh sản cây cỏ, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều ấy là tốt. ¹³ Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ ba.

Hoạt Động Đầu Giờ



Trò chơi “Ai nhiều hơn?”

Chia thành hai đội thi đua kể tên các loài hoa (các loài quả). Mỗi đội thay phiên kể tên một loài hoa (quả). Đội nào lặp lại điều đội kia đã nói hoặc không kể tiếp được sẽ thua.



Nội Dung Bài Học

Tuần qua, chúng ta biết được Đức Chúa Trời đã dựng nên khoảng không cho mọi loài sinh vật. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Chúa đã dựng điều gì cho mình.

Sau khi đã dựng nên khoảng không, Đức Chúa Trời bèn phán: “*Nước ở dưới trời phải gom lại một chỗ để đất khô hiện ra.*” Và thật là kỳ diệu, sự

việc liền xảy ra như thế. Biển cả, sông ngòi, ao hồ xuất hiện, lục địa thành hình. Đức Chúa Trời thấy điều đó thật tốt lành. Sau đó Ngài lại phán: “*Đất phải sinh ra cây cối, một vài loại sinh ra hạt giống và loại khác sinh ra trái cây có hạt. Mỗi loại hạt sẽ sinh ra nhiều cây khác cùng giống.*” Sự việc liền xảy ra đúng như Ngài phán. Đức Chúa Trời thấy điều đó thật tốt lành. Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là Ngày Sáng Tạo Thứ Ba.

Chúng ta không thể nào biết và kể được hết tất cả mọi loài cây cỏ mà Chúa đã tạo nên. Hãy nhìn xem các loài hoa, chúng có rất nhiều màu sắc, hình dạng khác nhau. Chúng thật phong phú từ mùi hương cho đến kích cỡ. Ngắm nhìn vẻ đẹp của các loài hoa, chúng ta không khỏi trầm trồ và khen ngợi. Các loài hoa đã tô điểm cho trái đất thêm đẹp, thêm xinh.

Còn nói về cây cối, cây ăn quả đã khiến con người thêm thưởng vì quả ngọt, quả chua... hương vị của từng quả cũng khác nhau với rất nhiều thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất giúp ích cho cơ thể con người.

Các loài rau, củ cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Loại bò trên mặt đất, loại dây leo, loại thì ra trái từ thân, từ cành, loại thì củ của chúng ăn sâu vào lòng đất... thật không sao kể xiết. Tất cả những điều Chúa tạo đó để làm nguồn thực phẩm nuôi sống con người và nhiều loài động vật khác.

Cần lưu ý rằng, trong nguyên tắc sáng tạo của Chúa, với lời phán: “*tùy theo loại*”, Đức Chúa Trời đã tạo thành một quy luật bất di bất dịch là loài nào phải sản sinh ra loài đó. Điều này đã giúp cho thế giới có một trật tự ổn định. Khi đã tạo ra đất và các loại cây cối trên đất, Đức Chúa Trời đã cung cấp nguồn nước từ sông, suối, ao, hồ... để các loài cây có thể sống. Tất cả sự sống của mọi loài sinh vật trên trái đất đều phụ thuộc vào nước.

Đặc biệt nước là nhu cầu sống còn của con người. Khi thiếu nước con người vô cùng mệt mỏi. Có thể nhịn ăn trong nhiều ngày nhưng không thể thiếu nước vì thiếu nước lâu ngày con người sẽ chết.

Như vậy, trong ngày sáng tạo thứ ba, trái đất chúng ta bắt đầu khởi sắc. Màu xám của đất, màu xanh của cây cối, màu sắc rực rỡ của các loài hoa, sự ngọt ngào của các loại quả, sự tươi mát của sông biển ao hồ... tất cả những điều đó đã làm cho trái đất thêm sinh động. Cảm tạ Chúa đã tạo nên những điều đó cho em!



Ngợi Ca Mãi Thôi

*Đất biển, cỏ cây thế gian này, đều là do Thiên Chúa sinh ra.
Tháng tháng, năm năm, đêm hay ngày, ghi khắc ơn Cha. Thế
giới do Cha đã tạo dựng, đẹp xinh cho con đây tận hưởng.
Con biết ơn Cha đến muôn đời, ngợi ca mãi thôi!*

Hoạt Động Cuối Giờ

Thủ Công: Chúa Dựng Nên Đất, Biển Và Cây Cỏ

Các em tô màu và trang trí hình sau, chú ý phân biệt các phần mà Chúa đã tạo dựng gồm Đất (lục địa/núi), Biển, và Cây Cối.



BÀI TẬP



Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

- Đất, biển và cây cối được dựng nên vào ngày thứ mấy?
 - Thứ nhất
 - Thứ ba
 - Thứ năm
 - Đều sai
- Nguyên tắc sáng tạo của CHÚA cho mọi vật là kết quả:
 - Sao cũng được
 - Phải giống nhau
 - Tuỳ theo loài
 - Đều đúng.
- Nước là nhu cầu sống của:
 - Cây cỏ
 - Thú vật
 - Con người
 - Đều đúng
- Loài nào đã xuất hiện trên đất trong ngày sáng tạo thứ ba?
 - Hoa
 - cây ăn trái
 - Rau củ
 - Đều đúng.
- Em cảm ơn Chúa mỗi khi em:
 - Ngắm hoa đẹp
 - Ăn trái cây ngon
 - Ăn rau củ
 - Đều đúng.

* **Đáp án:** 1. B 2. C 3. D 4. D 5. D

Tuần 4: Ngày Sáng Tạo Thứ Tư
CHÚA DỰNG NÊN MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG
VÀ CÁC TINH TỬ CHO EM



Sáng Thế 1: 14 - 19



Câu Ghi Nhớ: “CHÚA, là Đấng ban mặt trời chiếu sáng ban ngày, là Đấng định cho mặt trăng và ngôi sao soi sáng ban đêm...” (Giê-rê-mi 31: 35)



¹⁴ Đức Chúa Trời phán: “Phải có các vì sáng trên bầu trời để phân biệt ngày và đêm, làm dấu cho thì tiết, ngày và năm, ¹⁵ và hãy có những vì sáng trên bầu trời để soi sáng trái đất,” thì có như vậy. ¹⁶ Đức Chúa Trời tạo hai vì sáng lớn, vì sáng lớn hơn cai quản ban ngày; vì sáng nhỏ hơn cai quản ban đêm, và các tinh tú. ¹⁷ Đức Chúa Trời đặt các vì sáng trên bầu trời để soi sáng trái đất, ¹⁸ cai quản ngày và đêm và phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. ¹⁹ Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ tư.

Hoạt Động Đầu Giờ



Trò chơi “Em đếm sao trời”

Cho các em thi nói nhanh trong một hơi, không được vấp, theo câu này: *Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, năm ông sao sáng...* Em nào nói được nhiều thì sẽ thắng.

Nội Dung Bài Học



Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về ngày Sáng Tạo Thứ Tư. Em nào có thể nhắc lại trình tự của ba ngày sáng tạo mà chúng ta đã học trong ba tuần qua không?

Tốt lắm! Hôm nay chúng ta sẽ học về ngày Sáng Tạo Thứ Tư.

Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng, khoảng không, đất biển và cây cỏ, Ngài bèn phán tiếp: Phải có các vì sáng trên trời để phân biệt ngày với đêm và dùng làm dấu hiệu chỉ thời gian thì sự việc liền xảy ra như vậy.

Thế là Đức Chúa Trời tạo ra hai vì sáng lớn. Ngài làm vì sáng lớn hơn để chiếu sáng ban ngày, mà chúng ta thường gọi là Mặt Trời. Còn vì sáng nhỏ hơn để chiếu sáng ban đêm được chúng ta gọi là Mặt Trăng. Chúa cũng tạo ra các Ngôi Sao nữa. Ngài đặt tất cả những vật đó trong bầu trời để chiếu sáng đất ngày và đêm, cũng để phân biệt ánh sáng với bóng tối. Đức Chúa Trời thấy tất cả những điều đó thật tốt lành. Buổi chiều qua, buổi sáng đến. Đó là ngày Sáng Tạo Thứ Tư.

Mặt Trời là ngôi sao sáng và to nhất, to đến mức có thể chứa được khoảng một triệu Trái Đất bên trong. Trọng lượng của mặt trời gấp 330.000 lần tổng khối lượng trên Trái Đất.

Bề mặt Mặt Trời có diện tích lớn gấp 11.990 lần diện tích bề mặt Trái Đất. Nó cung cấp ánh sáng, nhiệt độ và nhiều dưỡng chất - hóa chất cần thiết cho sự sống trên Trái Đất. Nếu không mặt trời, Trái đất sẽ đóng băng, sẽ không có gió, hải lưu hay mây để vận chuyển nước.

Hệ Mặt Trời gồm tám hành tinh theo thứ tự là: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Mặt Trăng là một vệ tinh có quỹ đạo quay xung quanh Trái Đất, có chu kỳ 27,3 ngày (tương đương một tháng âm lịch). Mặt Trăng có sự tương tác với Trái Đất, tác động đến thủy triều và quá trình sinh trưởng của các loài sinh vật trên Trái Đất.

Trái Đất hay Địa Cầu, là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời, đồng thời cũng là hành tinh lớn nhất trong các hành tinh đất đá của hệ Mặt Trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ của vật chất. Trái Đất còn được biết tên với các tên gọi "hành tinh xanh", là nhà của hàng triệu loài sinh vật, trong đó có con người và cho đến nay nó là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến là có sự sống. Trái Đất tự quay quanh trục của mình với chu kỳ là 24 giờ. (vi.wikipedia.org)

Ngày nay, chúng ta có 7 châu lục trên Trái đất, được bao quanh bởi 5 đại dương. Là nhà của hơn 7,5 tỷ người và hơn 1,5 triệu loài khác nhau

Quý 1: Chúa Tạo Dựng Mọi Sự Cho Em

gồm: động vật, côn trùng và thực vật trải rộng trên bảy châu lục. Bảy châu lục của thế giới là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương (Châu Úc). Vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, Ủy ban địa lý Hoa Kỳ đã chính thức công nhận Nam Đại dương là đại dương thứ 5 trên thế giới. Như thế, chúng ta có năm đại dương là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, Bắc Băng Dương (*cacnuoc.vn*).

Còn rất nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng mà khoa học chưa khám phá hết. Điều đó cho thấy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật thật khôn sáng, vĩ đại, cao cả biết chừng nào!



Chúa Tạo Dựng Cho Chúng Ta

Chúa tạo dựng trời cao rất cao. Chúa tạo dựng trời, trăng với sao. Hãy ngắm nhìn bàn tay Tạo Hóa, đã tạo dựng dành cho chúng ta.

Hoạt Động Cuối Giờ

Trò Chơi Ô Chữ: Chọn Từ Thích Hợp

Các em hãy điền các từ cho trước bên dưới, điền vào các hàng hoặc cột thích hợp trong ô chữ.



MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG, CÁC TINH TỬ,
CAI QUẢN NGÀY ĐÊM, TẤT CẢ ĐỀU TỐT



BÀI TẬP



Nói các câu lại với nhau cho đúng:

1. Mặt trời	(a) Sưởi ấm trái đất
	(b) Vệ tinh
	(c) Ngôi sao lớn nhất
	(d) Ánh sáng mát dịu
2. Mặt trăng	(e) Hành tinh xanh
	(f) Còn gọi là địa cầu
	(g) Tác động đến thủy triều
3. Trái đất	(h) Soi sáng ban ngày
	(i) Quay quanh trục 24 giờ.

* **Đáp án:**

1. Mặt trời — (a) (c) (h)
2. Mặt trăng — (b) (d) (g)
3. Trái đất — (e) (f) (i)

Tuần 5: Ngày Sáng Tạo Thứ Năm CHÚA DỰNG NÊN CHIM TRỜI, CÁ BIỂN CHO EM



Sáng Thế 1: 20 - 23



Câu Ghi Nhớ: “Đức Chúa Trời phán: ‘Nước phải đầy dẫy sinh vật và phải có chim bay trên trời!’” (Sáng Thế 1: 20)



²⁰ Đức Chúa Trời phán: “Nước phải đầy dẫy sinh vật và phải có chim bay trên trời!” ²¹ Đức Chúa Trời tạo các loài thủy quái, mọi loài sinh vật đầy dẫy dưới nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. ²² Đức Chúa Trời ban phúc cho chúng và bảo: “Hãy sinh sản, tăng thêm; sinh đầy dẫy dưới biển. Các loài chim hãy gia tăng trên đất.” ²³ Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ năm.



Hoạt Động Đầu Giờ

Trò chơi “Chim Bay Cò Bay”

Giáo viên làm cử điệu chim bay, bằng cách dang hai tay ra và vẫy giống như hai cánh chim đang bay để cho các em làm theo. Sau đó sẽ thay đổi tên của các con vật, các em sẽ nghe và nhận định, loài nào bay được thì mới thực hiện cử điệu bay đó. Loài nào không bay được mà làm cử điệu bay là sai, là thua.

Ví dụ: Chim bay, bò bay, vịt bay, chó bay, heo bay...
(Nếu em nào làm cử điệu bay cho bò, chó, heo là sai)



Nội Dung Bài Học

Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng, khoảng không, đất liền, cây cỏ và các vì tinh tú trên bầu trời của bốn ngày trước, Ngài bèn phán: “Nước phải chứa đầy các sinh vật, chim phải bay trong vòm trời phía trên mặt đất.” Cho nên Đức Chúa Trời tạo ra các sinh vật dưới biển cùng các sinh vật sống trong biển. Biển đầy đầy các loài đó, mỗi loài sinh ra nhiều con khác cùng giống. Nào là cá to, cá nhỏ, vớí đủ màu sắc đẹp mắt, hình dạng phong phú... Nào là tôm, mực, cua, ốc, nghêu... vớí đặc điểm và môi trường sống riêng biệt!

Ngài cũng tạo các loài chim bay, mỗi loài chim sinh sản ra các con cùng giống. Chúng ta thấy có những loài chim thật to lớn, bay cao như đại bàng. Có những chú chim nhỏ như chim ruồi, chim sẻ... vớí đủ loại hình dạng, màu sắc.

Đức Chúa Trời thấy những điều đó thật tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng và phán, “Hãy sinh sản cho nhiều để làm cho đầy biển, chim cũng phải sinh ra thật đông trên đất.” Buổi chiều qua, buổi mai đến. Đó là ngày Sáng Tạo Thứ Năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng, có khoảng 33,600 loài cá trên khắp các đại dương. Bạn nên ăn cá thật nhiều trong chế độ dinh dưỡng vì cá là nguồn dồi dào của protein, vitamin, các khoáng chất như sắt, kẽm và canxi.

Chim có lợi cho nông nghiệp và là nguồn thực phẩm cho con người. Hiện tại, có hơn 10.000 loài còn tồn tại.

Các em thấy không? Đến ngày sáng tạo thứ năm thì đã xuất hiện các loài động vật. Thế giới đã trở nên sinh động với vô vàn tiếng hót thật hay, thật du dương của loài chim. Dưới nước, các loài cá đã tung tăng lượn mình đùa theo dòng nước với rất nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, chúng là nguồn thực phẩm chính yếu với nhiều dinh dưỡng cần thiết cho con người chúng ta. Thế giới mỗi ngày thêm vui, thêm tốt đẹp. Chúa đã tạo sẵn tất cả những gì Ngài thấy là cần thiết cho con người. Cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên cá biển, chim trời... Chúng ta chờ đón bài học sau xem Đức Chúa Trời còn tạo dựng thêm điều bất ngờ nào nữa nhé!

Bài Hát: Chúa Đã Làm Nên

1. Trên bầu trời xanh chim kia lượn bay, từng đàn, từng đàn hót líu lo. Nhìn lên em hỏi sao chim kia tung bay. Tuyệt thật! Chính Chúa đã làm nên.
2. Biển hồ đẹp xinh cá tung tăng đùa vui, nào sò, nào mực, ốc, nghêu, cua... Lòng em vui sướng với thiên nhiên xinh tươi. Tuyệt thật! Chính Chúa đã làm nên.



Hoạt Động Cuối Giờ

Trò Chơi Icon: Chúa Dựng Nên Chim Trời Và Cá Biển

Cho các em chia nhóm thảo luận rồi sau đó viết lại theo lời của các em dựa theo các biểu tượng bên dưới đây, để hoàn thành câu chuyện Kinh Thánh hôm nay:



Lời của em:



Lời của em:

Quý 1: Chúa Tạo Dựng Mọi Sự Cho Em



GOD



GOD



Lời của em:



GOD



Lời của em:

Đáp án: (Gợi ý)



GOD



Lời của em: Đức Chúa Trời phán: Nước phải có cá, bầu trời phải có chim



GOD



Lời của em: Đức Chúa Trời tạo nhiều loại cá dưới nước, chim trên trời



GOD



GOD



Lời của em:

Đức Chúa Trời thấy mọi điều là tốt, Ngài ban phúc cho chúng



Lời của em:

..... Ngài bảo: Cá hãy sinh sản đầy dưới nước, chim hãy sinh sản đầy bầu trời.

BÀI TẬP



Điền chữ Đ vào trước câu đúng và chữ S vào trước câu sai:

1. Chim trời, cá biển CHÚA tạo dựng ngày thứ tư.
2. Chim sống dưới biển cá sống trên trời.
3. Cá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng.
4. Cá là sinh vật duy nhất sống trong nước.
5. Cá, chim sinh sản tùy theo loài.

* **Đáp án:** 1. S 2. S 3. Đ 4. S 5. Đ

Tuần 6: Ngày Sáng Tạo Thứ Sáu CHÚA DỰNG NÊN CÁC LOÀI VẬT TRÊN ĐẤT CHO EM



Sáng Thế 1: 24 - 25



Câu Ghi Nhớ: “Đức Chúa Trời phán: ‘Đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại, các súc vật, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại!’ thì có như vậy.” (Sáng Thế 1: 24)



²⁴ Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các sinh vật tùy theo loại, các súc vật, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại!” thì có như vậy. ²⁵ Đức Chúa Trời tạo nên các thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.



Hoạt Động Đầu Giờ

Trò chơi “Trời – Đất – Biển”

Giáo viên đưa ra khẩu lệnh và chỉ tay vào em nào thì em đó phải nói một loài vật sống trong môi trường đó.

Ví dụ: Giáo viên nói: “Trời”, thì học viên phải đáp nhanh tên của một con vật bay trên không như: chim sẻ, chim đại bàng, chim họa mi...

Tương tự, khi giáo viên nói: “Đất” thì học viên phải đáp nhanh tên của một con vật sống trên đất như: Heo, bò, gà, vịt...

Khi giáo viên nói: “Biển” thì học viên phải đáp nhanh tên của một con vật sống trong biển như: Cá mập, cá voi, cá heo...



Nội Dung Bài Học

Một lần kia, bạn Tí nói với bạn Tèo:

- Đố bạn biết quả trứng có trước hay con gà có trước?
- Chắc chắn là con gà có trước, bạn Tèo mau mắn trả lời.

- Nhưng con gà từ đâu mà ra? Tí hỏi.
- Thì do quả trứng nở ra, Tèo đáp lại lớn tiếng.
- Nhưng ai làm ra quả trứng đầu tiên để có con gà đầu tiên?

Tèo im lặng vì không biết trả lời thế nào.

Câu chuyện Kinh Thánh hôm nay sẽ giúp chúng ta biết con gà có trước hay quả trứng có trước. Mời các em cùng lắng nghe.

Hôm nay chúng ta học về ngày Sáng Tạo Thứ sáu.

Các em biết không, sau khi Đức Chúa Trời phán: Đất phải sinh ra các loài thú vật, các loài gia súc, các loài bò sát cùng các dã thú, mỗi loài phải sinh sản ra nhiều con khác cùng giống. Sự việc liền xảy ra như thế. Đức Chúa Trời thấy điều đó thật tốt lành.

Trong thế giới loài vật, chúng ta thấy chúng thật đa dạng và phong phú. Có những con vật với thân hình thật to như voi, gấu. Có con thì bé tí như con kiến. Có loài đi bốn chân, có loài đi hai chân, có loài bò bằng bụng, có loài sống trong rừng, có loài được nuôi trong nhà... Thức ăn của chúng cũng khác nhau, có con thì ăn cỏ, có con ăn thịt, có loài hiền có loài rất hung dữ...

Sự xuất hiện của các loài vật trên đất đã làm cho thế giới trở nên đầy đủ hơn, sống động hơn, nhộn nhịp hơn...

Đến đây, một câu hỏi được đặt ra cho các em là, các em nghĩ xem, còn thiếu điều gì nữa thì thế giới này sẽ hoàn chỉnh?



Bài hát

Chúa Tạo Nên Muông Thú

- 1. Em xem Kinh Thánh, em học Lời Chúa, em biết thiên nhiên, vũ trụ do Chúa sáng tạo. Hạnh phúc biết bao được làm dân thánh Chúa yêu, thăm tạ ơn Chúa cho em cuộc sống tuyệt vời!*
- 2. Con voi kéo gỗ, con bò cho sữa, chiền bèo cho lông, muôn loài có ích Chúa tạo. Hạnh phúc biết bao được làm dân thánh Chúa yêu, Ngài ban muông thú cho em cuộc sống tuyệt vời!*



Hoạt Động Cuối Giờ

Thủ Công: Em Gấp Con Hươu Cao Cổ

Chuẩn bị: Giấy vuông khổ 10cm x 10cm, kéo thủ công.

Giáo viên hướng dẫn các em gấp con hươu cao cổ theo trình tự các bước bên dưới đây:



1 Các em gấp đôi tờ giấy để lấy dấu đường chéo, sau đó mở ra



2 Tiếp tục gấp đôi 2 hình tam giác 2 bên theo hướng mũi tên



3

3 Gấp tiếp vào (hình 3), các em sẽ được thân và cổ con hươu (hình 4)



4



5

5 Lấy dấu như hình 5 và lộn ngược ra để tạo phần cổ cho con hươu (hình 6)



6



Tương tự, lấy dấu và gấp phần đầu con hươu



Tiếp tục gấp miệng (hình 8) và gấp đuôi cho con hươu (hình 9)



Cuối cùng các em cắt theo nét chấm như hình 10 để tạo chân và bụng cho con hươu



Chúc mừng các em đã hoàn thành gấp hình con hươu cao cổ do Chúa tạo dựng. Thật tuyệt vời!

BÀI TẬP



Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. CHÚA tạo dụng loài vật sống trên đất vào ngày:
a. Thứ tư. b. Thứ năm c. Thứ sáu. d. Thứ bảy
2. Các loài vật trên đất đều đi bằng:
a. 4 chân b. 2 chân. c. Bụng. d. Đều sai.
3. Động vật trên đất đều:
a. To lớn b. Vừa vừa c. Bé xíu d. Đều đúng.
4. Loài vật trên đất sinh sản:
a. Trên cây b. Trong hang c. Trong ổ d. Chỉ a sai
5. Động vật trên đất ăn:
a. Cỏ b. Thịt c. Thóc d. Đều đúng.

* **Đáp án:** 1. c 2. d 3. d 4. d 5. d

Tuần 7: Ngày Sáng Tạo Thứ Sáu (Tiếp Theo) CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI CỦA EM



Sáng Thế 1: 26 - 31



Câu Ghi Nhớ: “CHÚA, Đức Chúa Trời
nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào
lỗ mũi và người trở nên một linh hồn
sống.” (Sáng Thế 2: 7)



²⁶ Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các loài vật bò trên đất.” ²⁷ Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ. ²⁸ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.” ²⁹ Đức Chúa Trời phán: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh quả kết hạt, để dùng làm thực phẩm cho các ngươi. ³⁰ Ta cũng ban tất cả cây cỏ xanh cho các thú vật, chim trời và mọi loài vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí làm thực phẩm thì có như vậy.” ³¹ Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu.



Hoạt Động Đầu Giờ

Trò chơi “Nắn Tượng”

Mời một bạn nam và một bạn nữ lên trước lớp để làm hai hình nhân cho các em khác điều chỉnh hình nhân đó theo ý mình muốn.

Ví dụ: Đứng co chân lên, miệng cười, tay chào...



Nội Dung Bài Học

Sau đó Đức Chúa Trời bảo, “Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta, để họ quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, các loài gia súc, để họ cai trị khắp đất cùng các loài bò sát.”

Nên Đức Chúa Trời tạo con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo ra người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho con người và bảo: Hãy sinh sản thật nhiều và hãy quản trị đất. Hãy cai quản loài cá trong biển, chim trên trời và các động vật trên đất.

Đức Chúa Trời phán: “Này, Ta đã cho các con mọi thứ cây sinh hạt giống và các thứ cây ra trái có hạt để dùng làm thức ăn. Ta cũng đã dùng mọi loài rau cỏ xanh làm thức ăn cho các loài dã thú, chim trên trời cùng các động vật bò sát.” Sự việc liền xảy ra như vậy. Đức Chúa Trời thấy những vật Ngài đã dựng nên, tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Buổi chiều qua đi, buổi mai đến. Đó là ngày Sáng Tạo Thứ Sáu.

Như vậy, con người do chính Đức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên và ban cho linh hồn sống. Con người là tuyệt tác do Đức Chúa Trời tạo dựng chứ không phải tiến hóa từ loài khỉ. Người đầu tiên Chúa dựng là người nam, Ngài đặt tên là A-đam. Sau đó Chúa dùng xương sườn của A-đam để tạo nên người nữ với tên gọi Ê-va và Ngài thiết lập hôn nhân cho họ. Con người là một sinh vật thượng đẳng được mang ảnh tượng của Ngài. Trách nhiệm mà Đức Chúa Trời trao phó cho con người là phải sinh sản và quản trị mọi loài mà Ngài đã dựng nên.

Bài Hát: Thiên Chúa Là Đấng Tạo Hóa



1. Thế giới này, do Chúa dựng. Trời mây xanh và biển lớn. Ôi núi rừng, với cánh đồng, đàn chim vui đùa với nhau. Trong các loài, Thiên Chúa dựng, Ngài ban con người cao quý. Thân thể này, sống mỗi ngày đều do phép lạ Chúa ban.

2. Em hứa nguyện, qua mỗi ngày, tạ ơn cao dày của Chúa. Do Chúa là Đấng sáng tạo, tạo nên muôn loài, thế gian. Em sẵn sàng vang tiếng gọi, trở nên môn đồ của Chúa. Trung tín làm chứng nhân Ngài, hầu gieo phước hạnh khắp nơi.

Hoạt Động Cuối Giờ



Thủ Công “Nắn Hình Người”

Cho các em dùng đất nặn để nắn lên hình một người nam và một người nữ. Khen tặng các em nào nắn được hình đẹp nhất.

BÀI TẬP



Em hãy điền chữ Đ (đúng) trước câu đúng và chữ S (sai) trước câu sai:

- 1..... Chúa nắn lên con người từ hòn đá
- 2..... Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống
- 3..... Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Chúa
- 4..... Chúa lấy xương sọ của A-đam để tạo ra E-va
- 5..... Chúa thấy những vật Ngài đã dựng nên, tất cả đều vô cùng tốt đẹp

Đáp Án: 1. S 2. Đ 3. Đ 4. S 5. Đ

Tuần 8: ĐIỀU KỶ DIỆU VỀ CON NGƯỜI CỦA EM (Phần 1: Con Người Bên Ngoài)



I Cô-rinh-tô 12: 14-26



Câu Ghi Nhớ: “Ngài cho con mặc da và thịt, Kết chặt xương gân con. Chúa ban cho con sự sống, Ngài yêu con với tình yêu bền vững, Ngài chăm sóc giữ gìn mạng sống con.” (Gióp 10: 11-12)



¹⁴ Vì thân thể không phải chỉ có một chi thể nhưng nhiều chi thể.
¹⁵ Nếu chân nói: Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân thể. Có phải vì nói như thế mà chân không thuộc về thân thể sao?
¹⁶ Và nếu tai nói: Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân thể này. Có phải vì nói như thế mà tai không thuộc về thân thể sao? ¹⁷ Nếu toàn thân thể là mắt cả thì nghe làm sao? Nếu tất cả là tai thì nghĩ thế nào? ¹⁸ Nhưng Đức Chúa Trời đã xếp đặt mọi chi thể trong thân thể, mỗi bộ phận tùy theo ý Ngài.
¹⁹ Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu? ²⁰ Nay tuy có nhiều chi thể nhưng chỉ có một thân thể.

²¹ Mắt không thể nói với tay: Tôi không cần anh; đầu cũng không thể nói với chân: Tôi không cần anh. ²² Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết. ²³ Những chi thể xem có vẻ kém quan trọng trong thân thể thì ta phải tôn trọng nhiều hơn; và những chi thể ít được chú ý chúng ta phải chú trọng nhiều hơn. ²⁴ Còn những chi thể nào đã được tôn trọng rồi thì không cần chú ý nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã xếp đặt thân thể để cho chi thể nào kém coi thì được tôn trọng hơn. ²⁵ Như thế để không có sự chia rẽ trong thân thể, nhưng các chi thể đồng chăm sóc cho nhau. ²⁶ Nếu một chi thể đau đớn, tất cả các chi thể cùng đau. Nếu một chi thể được tôn trọng, tất cả các chi thể khác cùng vui mừng.



Hoạt Động Đầu Giờ

Trò chơi “Trán – Cằm – Tai”

Người hướng dẫn: (hát hoặc đọc) Trán cằm tai, trán cằm tai, trán tai tai cằm tai, trán tai tai cằm tai.

Lưu ý: NHD đọc hoặc hát tới đâu thì người chơi phải chỉ vào cơ thể mình sao cho đúng với lời bài hát (trán cằm tai) tốc độ từ chậm đến nhanh. Ai sai bị phạt. Có thể chế biến: Mắt – mình – miệng; gối - đầu - miệng ...



Nội Dung Bài Học

Các em thân mến, khi quan sát thân thể con người, chúng ta thấy có nhiều bộ phận khác nhau nhưng chúng lại thống nhất với nhau. Cơ thể con người gồm có đầu, mình và tay chân và chúng được bao bọc bởi một lớp da. Trên da có nhiều lông nhỏ, mọc không đều nhau. Trong da có mạch máu, đầu mút các dây thần kinh và tuyến mồ hôi. Da bảo vệ các cơ quan trong cơ thể tránh được những ảnh hưởng có hại của môi trường bên ngoài, góp phần giữ nhiệt độ cơ thể không đổi. Dưới da là lớp mỡ, dưới lớp mỡ là cơ và xương. Cơ tạo nên hình dạng ngoài cơ thể, xương làm thành cái khung bảo vệ cơ thể và các nội quan.

Các bộ phận này đều quan trọng và cần thiết cũng như phụ thuộc lẫn nhau. Chân không thể nói: “Vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân.” Lỗ tai không có thể nói: “Vì tôi không phải là mắt nên tôi không thuộc về thân.” Nếu toàn thân đều là mắt thì làm sao chúng ta nghe được? Hay nếu toàn thân đều là lỗ tai thì làm sao chúng ta nhìn được? Còn nếu toàn thân chỉ có một bộ phận thì làm thế nào gọi là thân được? Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã đặt mỗi bộ phận theo vai trò của nó trong thân thể như ý Ngài muốn. Đức Chúa Trời muốn mỗi bộ phận phải lo nghĩ đến nhau. Nếu phần nào bị đau đớn thì những phần khác cùng chịu chung. Nếu phần nào được tôn trọng thì những phần khác cùng chung hưởng.

Đức Chúa Trời tạo dựng cơ thể người với rất nhiều phần mà chúng ta gọi là chi thể.

Quý 1: Chúa Tạo Dựng Mọi Sự Cho Em

Mỗi chi thể là do Đức Chúa Trời sắp đặt, không thể dời đổi vị trí và nó rất kỳ diệu.

Ví dụ: mắt không thể đổi chỗ với chân vì nó phải ở trên mới có thể quan sát rõ ràng được. Lỗ mũi thì quay xuống để chúng ta không bị ngập nước lỗ khi trời mưa. Nhờ có lông mày ngăn chặn mà mồ hôi không chảy vào mắt, lông mi để bảo vệ mắt không bị bụi bay vào. Tóc thì dài ra mỗi ngày nhưng lông mày, lông mi chỉ dài ra đến một mức cố định thì dừng lại. Thử tưởng tượng, nếu lông mày, lông mi dài ra như tóc thì chúng ta sẽ trông như thế nào? Chắc là đáng sợ lắm!

Mỗi chi thể có chức năng riêng và phải làm đúng chức năng được giao, không được so sánh hay ghen tỵ với các chi thể khác. Tay thì làm việc, chân để đi, miệng để ăn, mũi để thở... Mỗi chi thể đều cần lẫn nhau, bổ sung cho nhau và giúp đỡ nhau để tạo nên một thân thể trọn vẹn.

Hãy nhìn vào cơ thể chúng ta để thấy được sự kỳ diệu của nó và dâng lời tạ ơn Chúa!



Bài Hát: Cám Ơn Ngài

1. Cám ơn Ngài yêu con đến đời đời, sanh dựng con đặt để con trong đời. Cám ơn Ngài yêu thương thứ tha tội, cứu chuộc con tình Chúa ôi cao vời.

*ĐK: Dâng lên Chúa ngàn tiếng ca tôn ngợi, cuộc đời con nguyện tận hiến Ngài ơi!
Theo chân Chúa mỗi bước đi không rời, trong nhà Cha hạnh phúc muôn muôn đời.*

2. Cám ơn Ngài ban ơn phước tuôn tràn, trên đời con tình Chúa ôi vô vàn. Sống trong Ngài đâu nghe tiếng thở than, trong lòng con hiện có Vua Thiên Đàng.

Hoạt Động Cuối Giờ

Trò Chơi Ô Chữ: Chúa Dựng Nên Loài Người

Các em tìm từ ngữ thích hợp điền vào các hàng ngang theo những gợi ý bên dưới, cuối cùng tìm từ khóa của ô chữ (Hàng dọc màu đậm)



1. Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo _ _ _ _ _ Ngài
2. Ngài dùng _ _ _ _ _ để nắn nên hình người, và ban linh hồn sống
3. Ngài giao trách nhiệm _ _ _ _ _ muôn loài cho con người
4. Chúa dựng nên người _ _ _ _ _ và người _ _ _ _ _
5. Ngài ban phước cho con người và bảo: “Hãy sinh sản thật _ _ _ _ _”
6. Đức Chúa Trời thấy _ _ _ _ _ Ngài dựng nên đều rất tốt lành.
7. Như vậy, con người là sinh vật thượng _ _ _ _ _ nhất được Đức Chúa Trời tạo dựng nên.



*** Đáp án:**



* **Từ khóa hàng dọc:** A Đ A M E V A (A ĐAM - Ê VA)

BÀI TẬP



Em hãy cho biết các bộ phận trên thân thể có chức năng gì?

1. Tay dùng để.....
2. Chân dùng để.....
3. Miệng để.....
4. Mũi dùng để.....
5. Tai dùng để.....

Lưu ý: mỗi em có thể trả lời nhiều đáp án trong mỗi câu hỏi.

* **Đáp án:**

1. Tay: dùng để làm việc
2. Chân: dùng để bước đi, giữ thân thể không bị ngã
3. Miệng: dùng để ăn thức ăn
4. Mũi: dùng để thở, ngửi thức ăn
5. Tai: để lắng nghe

Tuần 9: ĐIỀU KỲ DIỆU VỀ CON NGƯỜI CỦA EM (Phần 1: Con Người Bên Trong)



Thánh Thi 139: 14-16



Câu Ghi Nhớ: “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.” (Thánh Thi 139:14)

¹⁴ Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.



¹⁵ Xương cốt tôi không giấu được Chúa
Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;
Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.

¹⁶ Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;
Tất cả các ngày định cho tôi
Đã được ghi vào sổ của Chúa
Trước khi chưa có một ngày nào trong sổ các ngày ấy.



Hoạt Động Đầu Giờ

Quan Sát Cơ Thể Người

Cho các em xem hình các bộ phận trên cơ thể người



Nội Dung Bài Học

Các em thân mến!

Trong bài học trước, các em đã tìm hiểu sự kỳ diệu của con người về phía bên ngoài. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sự kỳ diệu bên trong của con người mình.

Tác giả Thánh Thi 139:14-16 đã thốt lên đầy kinh ngạc rằng mình đã được Đức Chúa Trời tạo dựng cách đáng sợ và diệu kỳ! chúng ta thử điểm qua một vài điểm quan trọng như sau:

Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người với 8 hệ cơ quan chính:

Hệ vận động: gồm bộ xương và cơ. Cơ thường bám vào hai xương khác nhau nên khi cơ co làm cho xương cử động, giúp cho cơ thể hoạt động linh hoạt.

Hệ tuần hoàn: gồm có tim và các mạch máu, có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, Ô-xy và các Hoóc môn đến từng tế bào và mang đi các chất thải để thải ra ngoài. Trong một ngày, trung bình trái tim đập khoảng 100,000 lần để vận chuyển hơn 7,500 lít máu đi nuôi cơ thể. Tổng chiều dài các mạch máu của một người trưởng thành khoảng 96,000km, gấp 2,5 lần so với chu vi trái đất.

Hệ hô hấp: gồm có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, có nhiệm vụ đưa Ô-xy trong không khí vào phổi và thải khí Các-bô-nic ra môi trường ngoài

Hệ tiêu hóa: gồm có miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già, hậu môn và các tuyến tiêu hóa. Tổng chiều dài của ruột khoảng 7,5m, xấp xỉ gấp 4 lần chiều cao của một người trưởng thành. Chức năng của hệ tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể và thải chất bã ra ngoài.

Hệ bài tiết: gồm 2 quả thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đái. Thận lọc những chất thừa và có hại cho cơ thể từ máu để thải ra ngoài. Thận có thể thanh lọc được 120-150 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Ngoài ra, các tuyến mồ hôi trong da cũng làm nhiệm vụ bài tiết.

Hệ thần kinh: gồm não bộ, tủy sống và các dây thần kinh, có nhiệm vụ điều khiển sự hoạt động của tất cả các cơ quan, làm cho cơ thể thích nghi với những sự thay đổi của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong và là cơ sở của mọi hoạt động tư duy.

Hệ nội tiết: gồm các tuyến nội tiết như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến thượng thận và các tuyến sinh dục, có nhiệm vụ tiết ra các hoóc môn đi theo đường máu để cân bằng các hoạt động sinh lý của môi trường trong cơ thể nên có vai trò chỉ đạo như hệ thần kinh.

Hệ sinh dục: là hệ cơ quan có chức năng sinh sản, duy trì nòi giống ở người. (theo khoaoc.tv, vi.wikipedia.org)

Tóm lại, quả thật có quá nhiều điều diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt bên trong cơ thể con người mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng đã hoạt động cách âm thầm, hiệu quả nhằm mang lại sự sống cho con người chúng ta. Tạ ơn Chúa về sự kỳ diệu trong con người của em!



Bài Hát: Ngợi Ca Danh Chúa Của Em

1. Trong các loài thọ tạo, Ngài ban ơn nhất chúng ta. Thiên Chúa dựng loài người, hình dung con người xinh quá. Ôi lắm điều kỳ diệu, từ bên trong con người em. Em hứa nguyện trọn đời, ngợi ca danh Chúa của em!

2. Danh Chúa là Giê-su, là Danh vinh hiển quyền năng. Danh Chúa thật diệu kỳ, là Vua cao và Tạo Hóa. Nhưng Chúa thật là gần, là Cha yêu thương của em. Em hứa nguyện trọn đời, ngợi ca danh Chúa của em!

Hoạt Động Cuối Giờ



Thủ Công: Em Vẽ Gia Đình Mình

Chuẩn bị: Bút màu, bút vẽ

Giáo viên copy sẵn hình gia đình của bé chưa vẽ các bộ phận trên mặt (hình 2), hướng dẫn các em vẽ theo hình mẫu (hình 1) hoặc các em vẽ theo ý mình, sau đó tô màu và trang trí thêm để hoàn tất hình gia đình của bé.



BÀI TẬP



Em hãy chọn các từ sau để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau cho đúng với từng hệ cơ quan của con người mà Chúa đã tạo dựng:

- Bộ xương - Ô-xy - Bao tử - Điều khiển – Tim - Thận

Chúa tạo dựng bên trong con người em có 8 hệ cơ quan hoàn hảo. Hệ vận động có(1)..... và cơ; hệ tuần hoàn có.....(2)..... và mạch máu; hệ hô hấp có mũi, thanh quản, phổi. v.v. để đưa ... (3)..... vào phổi và thải khí các-bo-nic ra môi trường. Chúa tạo hệ tiêu hóa có ... (4)....., gan, ruột và những bộ phận khác để tiêu hóa thức ăn nuôi cơ thể. Chúa tạo nên em có hệ bài tiết gồm 2 quả(5)..... để lọc máu; Em có hệ thần kinh gồm não, tủy sống và các dây thần kinh giúp(6)..... hoạt động của các cơ quan và thích nghi với môi trường.

* **Đáp án:** 1. Bộ xương, 2. Tim, 3. Ô-xy, 4. Bao tử, 5. Thận, 6. Điều khiển

Tuần 10: Ngày Sáng Tạo Thứ Bảy CHÚA DỰNG NÊN NGÀY NGHỈ CHO EM



Sáng Thế 2: 1 – 4
Xuất Hành 20: 8-11



Câu Ghi Nhớ: “*Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh.*” (Xuất Hành 20: 8)



Sáng thế 2: 1 Thế là hoàn thành trời, đất và tất cả vạn vật. 2 Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm. 3 Đức Chúa Trời chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó vì vào ngày ấy Đức Đức Chúa Trời nghỉ ngơi mọi công việc sáng tạo.

4 Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo, trong ngày CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Xuất hành 20: 8 Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh. 9 Các ngươi phải làm tất cả các công việc mình trong sáu ngày, 10 nhưng ngày Sa-bát là ngày dành cho CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trong ngày đó các ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái, súc vật và cả đến khách ở trong nhà các ngươi đều không được làm việc gì cả. 11 Vì trong sáu ngày CHÚA đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó, nhưng Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Như vậy CHÚA chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy.

Hoạt Động Đầu Giờ



Chọn những cụm từ nào nói về sự chuẩn bị tốt cho sự thờ phượng Chúa hàng tuần của em theo hai cột sau:

Thức khuya chơi game, dậy sớm, ngủ sớm, dậy trễ, học thuộc câu gốc, chọn quần áo, kêu hoài không chịu thức, chuẩn bị tiền dâng, không có tiền khi dâng hiến, không thuộc câu gốc, tới giờ trả câu gốc mới học, bị la mới chịu đi nhà thờ, vui vẻ khi đi nhà thờ, cầu nguyện cho giờ thờ phượng, cầu nguyện cho người dạy, có sẵn giày dép.

Thứ Bảy	Chúa Nhật



Nội Dung Bài Học

Các em thấy thế nào nếu một năm các em phải đi học đủ 365 ngày? Chúng ta sẽ rất mệt vì không được nghỉ ngơi phải không nào? Vì vậy, học tập, lao động hay vui chơi thì cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Các em biết tại sao không? Vì đó là quy luật Chúa đã lập ra. Sau sáu ngày sáng tạo thế giới, Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi vật Ngài đã tạo ra thật tốt lành, công cuộc sáng tạo trời đất đã trọn vẹn. Đức Chúa Trời dừng hết mọi hoạt động và để riêng một ngày, gọi là ngày Sa-bát, nghĩa là nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời ban phước cho ngày nghỉ và đặt làm ngày thánh. Đức Chúa Trời lập ra ngày nghỉ vì tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta. Chúa dạy chúng ta làm việc hết sức mình trong sáu ngày và ngày thứ bảy chúng ta được nghỉ ngơi để lấy lại sức sau một tuần học tập và làm việc mệt nhọc. Ngay cả đến những người làm thuê, các loài vật cũng phải được nghỉ ngơi... nếu ai làm việc trong ngày nghỉ là vi phạm điều răn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra. Đặc biệt, điều chúng ta cần làm trong ngày nghỉ là để thờ phượng Chúa. Đó là ngày được Đức Chúa Trời ban phước, người nào vâng theo lời Chúa dạy, nghỉ ngơi mọi công việc của mình và thờ phượng Ngài thì nhận lấy phước lành Chúa hứa ban.



Bài Hát: Cùng Nhau Thờ Phượng Chúa

Điều răn Chúa dạy ta cần phải làm việc trong sáu ngày, ngày thứ bảy biệt riêng nghỉ ngơi làm ngày thánh thôi!

*Người nào vâng lời Cha dạy sẽ nhận được bao phước lành.
Người nào cãi lời Cha chúc bao khổ nhọc đắng cay!*

Dùng ngày thánh biệt riêng để thờ phượng Ngài - Vua Thiên Đàng. Ngài xứng đáng để ta tin trung phụng thờ, chúc tôn.

Cùng nhau đến nhà Cha, cùng hiệp lòng, cùng nhau khẩn nguyện. Cùng nhau hát rộn vang, đón bao phước hạnh Chúa ban!



Hoạt Động Cuối Giờ

Thủ Công: Nơi Em Thờ Phụng Chúa

Chuẩn bị: Giấy màu, kéo thủ công, keo dán giấy,...

Cho các em xé giấy dán trang trí cho ngôi nhà thờ của em.



BÀI TẬP



Em hãy trả lời các câu hỏi sau nhé.

1. Sau khi tạo dựng mọi vật Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ mấy?
.....
2. Chúa phán dạy chúng ta làm việc trong mấy ngày?.....
3. Chúa phán “Hãy nhớ ngày Sa-bát” và giữ làm ngày gì?
.....
4. Em cần làm gì vào tối thứ bảy để sáng hôm sau có thể dậy sớm đi nhà thờ?.....
5. Nếu Chúa nhật em không đi nhà thờ thì em có lỗi với Chúa không?.....

*** Đáp Án:** 1. Thứ bảy, 2. Sáu ngày, 3. Ngày Thánh, 4. Ngủ sớm, 5. Có.

Tuần 11:

**TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI LOÀI
CHÚA TẠO DỰNG CHO EM**



Sáng Thế 1: 28 - 30



Câu Ghi Nhớ: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.” (Sáng Thế 1: 28)



²⁸ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất.”²⁹ Đức Chúa Trời phán: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh quả kết hạt, để dùng làm thực phẩm cho các ngươi.”³⁰ Ta cũng ban tất cả cây cỏ xanh cho các thú vật, chim trời và mọi loài vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí làm thực phẩm thì có như vậy.”

Hoạt Động Đầu Giờ



Trò Chơi:

Phân Biệt Giữa Bảo Vệ Và Phá Hoại Môi Trường

Chia các em thành hai đội, một đội có tên: “Bảo vệ môi trường” và một đội có tên: “Phá hoại môi trường”.

Căn cứ vào số lượng học viên, giáo viên sẽ chọn số lượng từ tương ứng và viết trên giấy (theo các từ gợi ý bên dưới) rồi cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, trộn lẫn. Mỗi em sẽ chọn một mảnh giấy và xem nội dung, sau đó chạy về phía của đội phù hợp. Em nào đứng sai vị trí sẽ bị phạt.

Bảo Vệ Môi Trường	Phá Hoại Môi Trường
Trồng cây	Đốn cây
Bỏ rác đúng nơi quy định	Bỏ rác bừa bãi

Rút điện khi không sử dụng	Tắt thiết bị bằng rò-mót
Sử dụng bao bì nhựa	Sử dụng bao bì giấy
Tiết kiệm giấy	Sử dụng giấy hoang phí
Dùng ống hút giấy, trúc	Dùng ống hút nhựa
Sử dụng lọ thủy tinh	Sử dụng ly nhựa
Đựng đồ bằng giỏ xách	Đựng đồ bằng túi nilon



Nội Dung Bài Học

Theo thống kê, mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Rác thải nhựa chiếm 10% tổng lượng chất thải hiện đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức khỏe con người.

Trong 50 năm qua, lượng nhựa được tiêu dùng đã tăng gấp 20 lần và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới. Một chiếc túi nilon, nhiều khi được sử dụng trong 5 phút, chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song để phân hủy, phải cần từ 500 – 1,000 năm.

Mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương. Việt Nam là một trong 5 nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất trên thế giới. Người Việt thải gần 18,000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày. Theo các chuyên gia, với mức độ sử dụng như hiện nay, sẽ có hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương. (Theo VTV.vn)

Các em thân mến, ở những bài học trước, chúng ta biết rằng mình được Đức Chúa Trời tạo dựng theo “hình ảnh” của Ngài, do đó được chọn làm đại diện của Đức Chúa Trời để cai quản muôn loài thọ tạo. Nghĩa là con người phải làm cho những nguồn tài nguyên Chúa ban đem lại ích lợi cho mình. Tuy nhiên tội lỗi đã vào trong thế gian và đã phá hủy những sự tốt đẹp ban đầu mà Chúa đã tạo nên. Con người thay vì quản trị thiên nhiên, họ đã lạm dụng nó. Hậu quả của việc làm này đã làm cho thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay bị đảo lộn. Môi trường sống đã bị con người làm ô nhiễm một cách trầm trọng, do đó mỗi chúng ta cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường theo lời Chúa dạy.

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người gây ra. Một số việc mà các em có thể thực hiện là:

- Áp dụng Biện pháp 3T: *Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế*. (Theo doimoisangtao.vn).
- Không dùng ống hút nhựa, đồ nhựa dùng một lần, túi ni lon.
- Hạn chế nhai kẹo cao su
- Sử dụng bao bì giấy (dễ tái chế, phân hủy)
- Sử dụng lọ thủy tinh thay cho ly nhựa. Các em có biết nước uống đóng chai thải ra 1,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm? Hãy hạn chế sử dụng chai nhựa và tái sử dụng chai nhựa nhiều lần thay vì chỉ một lần rồi bỏ.
- Mang theo đồ đựng của riêng em khi đi mua thức ăn nếu như có thể.
- Phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định... Ngoài ra, hành động rút các phích khỏi ổ cắm khi không sử dụng thiết bị, tiết kiệm giấy, sử dụng ánh sáng mặt trời, trồng và bảo vệ cây xanh... là những hành động vô cùng thiết thực giúp cải thiện môi trường hiệu quả.

Là con cái Chúa, chúng ta không chỉ bày tỏ đời sống Cơ-đốc của mình trong nhà thờ, mà cần phải làm điều này càng hơn trong gia đình, trong trường học, và ngoài xã hội. Chúng ta cần phải làm gương trong việc chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ môi trường mà Đức Chúa Trời trao phó cho chúng ta. Làm điều này, không có nghĩa là chúng ta chạy theo một trào lưu xã hội nào, nhưng trên hết vì chúng ta muốn vâng lời Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng mình được Chúa giao trách nhiệm quản trị trái đất này cho Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên một người quản gia trung tín để quản trị thế giới này một cách hiệu quả và cùng chung tay xây dựng môi trường trái đất từ những việc nhỏ, nhất thiết thực nhất của mình.



Bài Hát: Cùng Nhau Giữ Mãi Màu Xanh

1. Chúa ban cho em một hành tinh xanh. Cây trái thơm lành, dòng suối lượn quanh. Bốn mùa vẫn xoay muôn loài tươi tốt. Em rất vui mừng về cảnh vật quanh em.

2. Chúng ta chung tay hiệp lòng cùng nhau. Chăm sóc bảo vệ mọi thứ đẹp hơn. Môi trường mọi nơi trong lành tươi mát. Thế giới tươi đẹp lòng mãi tạ ơn Cha..



Hoạt Động Cuối Giờ

Trò chơi: Bỏ Rác Đúng Nơi Qui Định

Các em hãy giúp bạn nhỏ mang rác đến đúng nơi qui định. Có thể có nhiều đường đi đến nơi bỏ rác, các em cố gắng tìm được càng nhiều đường đi càng tốt. Chúc các em mau chóng hoàn thành công việc cùng với bạn nhỏ. (Dùng viết màu để tô đường đi mà em tìm được, mỗi đường 1 màu khác nhau)



BÀI TẬP



Em hãy điền từ còn thiếu vào các câu sau cho đúng.

- a. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng tấn rác thải nhựa
- b. Biện pháp 3T
- c. Chúa muốn em hãy..... môi trường
- d. Chúa muốn em không bữa bái
- e. Chúa muốn chúng ta chung tay xây dựng môi trường trái đất từ

- * Đáp Án:**
- a. 300 triệu
 - b. Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế
 - c. bảo vệ
 - d. xả rác
 - e. những việc nhỏ

Tuần 12:
THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐỐI VỚI
ĐẮNG TẠO DỰNG MỌI SỰ CHO EM



Khải huyền 14: 6 - 7



Câu Ghi Nhớ: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12: 30)



⁶Tôi lại thấy một thiên sứ bay giữa bầu trời đem Phúc Âm đòi đòi truyền giảng cho dân cư trên thế giới, cho tất cả các quốc gia, chi tộc, ngôn ngữ và dân tộc. ⁷Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì đã đến giờ Ngài phán xét. Hãy thờ phụng Đấng sáng tạo trời, đất, biển và các nguồn nước.”



Hoạt Động Đầu Giờ

Trò chơi “Đoán Động Tác” Của Sự Thờ Phụng

Người hướng dẫn đứng trước các em thực hành các động tác của sự thờ phụng Chúa để các em đoán. Ví dụ: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, nghe giảng, dâng hiến, hát thánh ca... em nào đoán được nhiều nhất sẽ thắng.



Nội Dung Bài Học

Trong sự bày tỏ của Chúa, sứ đồ Giảng được Chúa cho thấy một thiên sứ bay thật cao giữa trời mang Phúc Âm đòi đòi để rao truyền cho mọi dân, mọi nước trên đất. Thiên sứ lớn tiếng kêu lên rằng, “*Hãy kính sợ và ca ngợi Đức Chúa Trời vì đã đến*

giờ Ngài xét xử mọi người. Cho nên hãy thờ phượng Ngài là Đấng dựng nên trời, đất, biển cùng các suối nước.” Lời kêu gọi này nhắc chúng ta rằng: Đức Chúa Trời chính là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài và trách nhiệm của nhân loại là hãy kính sợ, tôn vinh và thờ lạy Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên toàn cõi vũ trụ thật đẹp đẽ và tốt lành, Ngài chính là Đấng Tạo Hoá của mọi loài và là cội nguồn của mọi vật. Ngài xứng đáng để được tôn thờ. Vì vậy, thờ phượng Đức Chúa Trời là điều đúng đắn mà con người phải làm. Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả mọi điều cho chúng ta được hưởng vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta thờ phượng Ngài vì chúng ta biết ơn Ngài, chúng ta thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng phán xét tất cả mọi người trong ngày cuối cùng.

Trong sự thờ phượng Chúa, vì Đức Chúa Trời là Thần Linh nên chúng ta không được làm hình tượng, kể cả hình tượng Chúa để thờ lạy. Đức Chúa Trời cũng là Đấng kỳ tà nên chúng ta chỉ thờ phượng một mình Ngài, không được thờ lạy bất cứ thần tượng nào khác.

Nhà bác học thiên tài Issac Newton có một người bạn là Halley, nhà thiên văn học nổi tiếng nước Anh, vì ông đã suy đoán ra quỹ đạo của một sao chổi, sao chổi này sau đó được đặt tên là Halley, nên ông không chịu tin tất cả thiên thể trong vũ trụ là do Đức Chúa Trời sáng tạo nên.

Một ngày nọ, Halley đến thăm Newton, nhìn thấy mô hình Thái dương hệ do Newton chế tạo được đặt trong phòng làm việc của ông. Halley đã chơi đùa rất lâu. Mỗi khi ông kéo cái tay quay, các hành tinh lập tức chuyển động hài hòa theo quỹ đạo của mình, vô cùng mỹ diệu. Halley trầm trồ thán phục mãi không thôi, vội hỏi cái này là ai làm nên. Newton trả lời rằng mô hình này tự nhiên mà có. Halley phản đối rằng bất luận thế nào đi nữa thì nhất định phải có người sáng tạo nên nó, và người ấy chắc chắn là một thiên tài mà không cần phải nghi ngờ gì cả. Lúc này, Newton vỗ lên vai của Halley, nói: “Cái mô hình này tuy tinh xảo thật, nhưng chỉ là mô phỏng, nếu đem so với hệ Mặt trời thật sự, quả thật nó chẳng là gì cả! Nếu như ông đã tin rằng có người chế tạo mô hình này, vậy thì hệ Mặt trời còn tinh xảo hơn cả trăm nghìn vạn lần so với mô hình này, há không phải là do vị Đức Chúa Trời toàn năng, dùng trí tuệ cao siêu của mình sáng tạo nên sao?”. Harley lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, cũng đã tin tưởng rằng Đức Chúa Trời thật sự tồn tại.

Quý 1: Chúa Tạo Dựng Mọi Sự Cho Em

Newton trước lúc lâm chung, đối diện với những người ngưỡng mộ trí tuệ và ca tụng thành tựu khoa học vĩ đại của mình, ông đã khiêm tốn mà nói rằng: *“Công việc của tôi nếu đem so với sự sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời, thì tôi chỉ là một đứa bé nhặt được một viên sỏi và vỏ ốc trên bãi biển mà thôi. Chân lý vũ trụ mênh mông như biển cả, không phải là điều mà chúng ta có thể khám phá hết được”*. (Theo Tiểu Thiện, NTDTV)

Có nhiều người cho rằng: thế giới này tự nhiên mà có, tuy nhiên, qua câu chuyện của nhà bác học thiên tài Issac Newton, chúng ta thấy thế giới này, vũ trụ này là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Khoa học chân chính thì không mâu thuẫn với Kinh Thánh vì khoa học chỉ mô tả các hiện tượng thiên nhiên chứ không tạo ra chúng. Thế giới này do Đức Chúa Trời tạo dựng và chính Ngài đã đặt ra những quy luật vận hành chúng. Những gì mà khoa học đã khám phá giống như là *“một đứa bé nhặt được một viên sỏi và vỏ ốc trên bãi biển mà thôi.”* Tạ ơn Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và muôn vật trong đó cho chúng ta. Chúng ta hãy biết ơn, tôn thờ và phục vụ Đấng Tạo Hóa vĩ đại là Đức Chúa Trời của chúng ta.



Bài hát

Em Yêu Mến Chúa

Em yêu mến Chúa thật hết lòng. Em yêu mến Chúa hết linh hồn. Và Em yêu mến Ngài cả trí khôn. Em luôn hết sức yêu kính Ngài.

Hoạt Động Cuối Giờ

Thủ công: Em Thờ Phụng Đấng Tạo Hóa

Các em hoàn thành bức hình bằng cách dùng viết vẽ nét nối liền các điểm từ số 1 đến số 50. Sau đó tô màu để trang trí thật đẹp, thể hiện tấm lòng mong ước được thờ phụng Đấng đã tạo dựng nên em.



EM THỜ PHỤNG ĐĂNG TẠO HÓA



BÀI TẬP



Hãy điền chữ Đ (đúng) trước câu đúng và chữ S (sai) trước câu sai, về sự thờ phượng Chúa.

- 1..... Thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng
- 2..... Thờ phượng các tạo vật của Chúa
- 3..... Thờ phượng Chúa bằng cả tâm trí
- 4..... Thờ phượng Chúa bằng cả linh hồn
- 5..... Thờ phượng Chúa với tấm lòng kính sợ

*** Đáp án:** 1. Đ 2. S 3. Đ 4. Đ 5. Đ

Tuần 13: ÔN TẬP



Câu Ghi Nhớ: “*Hãy suy tưởng đến Đấng Tạo Hóa khi còn trong tuổi thanh xuân...*”
(Giáo Huấn 12: 1^a)



Hoạt Động Đầu Giờ

Chia hai đội, cho các em tìm xem trong các món ăn sau đây (chỉ nói những chữ gạch dưới) đã được Đức Chúa Trời tạo dựng trong ngày nào? Ví dụ: Cá trê (ngày năm) chấm nước mắt gùng (ngày ba).

Cá chẻm sốt me

Tôm hùm ngấm trăng.

Canh chua rau nhút cá điêu hồng.

Cua rang muối

Vịt nướng lá mắc mật

Ốc nướng mỡ hành

Cút quay chấm muối - tiêu chanh

Trà xanh mật ong

Gà bó xôi

Bò nướng lá lốt

...



Nội Dung Bài Học

Các em đã học qua 12 bài học với đề tài ĐIỀU CHÚA LÀM CHO EM. Các em hãy nhắc lại Đức Chúa Trời đã làm gì cho các em trong công cuộc sáng tạo của Ngài nhé!

Ngày thứ nhất: Chúa ban cho em sự sáng.

Ngày thứ hai: Chúa tạo cho em bầu trời.

Ngày thứ ba: Chúa tạo nên, đất, biển và cây cỏ trên đất.

Ngày thứ tư: Chúa tạo nên các vì tinh tú trên trời.

Ngày thứ năm: Chúa đã tạo nên chim trời và cá biển.

Ngày thứ sáu: Chúa tạo nên các loài vật trên mặt đất và loài người.

Ngày thứ bảy: Chúa cho em ngày nghỉ để thờ phượng Chúa.

Trong công trình sáng tạo của Chúa, con người được Chúa tạo dựng sau cùng. Con người là một tuyệt tác của công trình sáng tạo vì mang lấy hình ảnh Ngài, được nhận lấy linh hồn sống từ Ngài và được ban cho quyền quản trị tất cả những tạo vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.

Nhìn vào bản thân mình, các em có thấy mình chính là một bộ máy tinh vi, cao cấp, nó hoạt động liên tục và hợp nhất, chính xác và mỗi bộ phận trong cơ thể chúng ta làm đúng chức năng mà Chúa đã định cho nó. Các em chính là tác phẩm tuyệt vời mà Thiên Chúa tạo dựng nên!

Qua chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, các em cần nhớ:

- Đức Chúa Trời tự có và có từ ban đầu.
- Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi vật.
- Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự bằng lời phán của Ngài
- Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự theo ý muốn của Ngài.
- Đức Chúa Trời tạo dựng mọi vật đều rất tốt lành.

Vì vậy, các em phải:

- Biết ơn Chúa vì Ngài đã tạo nên mọi vật cho em.
- Bảo vệ môi trường vì Ngài đã trao trách nhiệm cho em.
- Thờ phượng Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của em.



Bài Hát: Em Tin Chúa Sáng Tạo

Em tin Chúa sáng tạo nên mọi loài. Em tin Chúa sáng tạo nên bầu trời. Em tin Chúa sáng tạo nên con người. Em tin Chúa tạo hóa muôn muôn loài!

Hoạt Động Cuối Giờ

Trò chơi Matching: Sáu Ngày Sáng Tạo

Các em quan sát hình ảnh sau đó nối vào ngày sáng tạo thích hợp. Hình ảnh đầu tiên là ví dụ cho các em làm theo.



Ngày thứ 1



Ngày thứ 2



Ngày thứ 3



Ngày thứ 4



Ngày thứ 5



Ngày thứ 6



BÀI THI QUÝ I



Câu 1: Em hãy điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

1. Thứ nhất; 2. Trống không; 3. Ban đầu; 4. Phân rẽ.

- A., Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.
- B. Lúc ấy, đất không có hình thể và
- C. Đức Chúa Trời..... ánh sáng và bóng tối
- D. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày

Đáp án: A=ban đầu; B=trống không; C=phân rẽ; D=thứ nhất

Câu 2: Em hãy sắp xếp các từ sau để tạo thành một câu đúng:

- A. Hơi thở
- B. Chúa tạo
- C. Cho em
- D. Bầu trời

.....

Đáp án: Chúa tạo bầu trời cho em hơi thở

Câu 3: Những con vật sau được dựng nên vào ngày thứ mấy

- A. Các loài chim trời và cá biển được tạo dựng vào ngày thứ
- B. Mặt trăng, mặt trời và các tinh tú được tạo dựng vào ngày thứ
- C. Các loài bò sát và thú vật trên đất được tạo dựng vào ngày thứ
- D. Đất, biển và cây cỏ được tạo dựng vào ngày thứ

Đáp án: A=thứ năm; B= thứ tư; C=thứ sáu; D=thứ ba

Câu 4: Hãy khoanh tròn vào câu sai bên dưới:

- A. Chúa tạo nên loài người vào ngày thứ sáu
- B. Chúa tạo nên loài người theo hình ảnh Chúa
- C. Chúa dựng nên con người bằng lời phán
- D. Chúa thấy mọi vật mà Ngài dựng nên đều tốt lành

Đáp án: đáp án sai là C

Câu 5: Hãy khoanh tròn vào câu đúng bên dưới

- A. Thân thể chỉ có một chi thể
- B. Một chi thể đau đớn, các chi thể khác vui mừng
- C. Chi thể nào giỏi thì được tôn trọng hơn
- D. Không có sự chia rẽ trong thân thể

Đáp án đúng là: D

Câu 6: Hãy chọn từ tương ứng để hoàn thành câu Kinh Thánh sau:

- A. Linh hồn
- B. Cảm tạ
- C. Đáng sợ
- D. Công việc

“Tôi Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách và diệu kỳ; các..... của Chúa thật diệu kỳ, tôi biết rõ lắm.”

(Thánh Thi 139:14).

Đáp án: Thứ tự đúng là: “Cảm tạ - đáng sợ - công việc – linh hồn”

Câu 7: Bộ phận nào sau đây không nằm trong hệ hô hấp?

- A. Bao tử
- B. Mũi
- C. Phổi
- D. Thanh quản

Đáp án là: A

Câu 8: Hãy khoanh tròn vào câu sai:

- A. Chúa đã dựng nên muôn vật trong sáu ngày
- B. Các người phải làm tất cả các công việc trong bảy ngày
- C. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh
- D. Đức Chúa Trời nghỉ ngơi mọi công việc sáng tạo vào ngày thứ bảy

Đáp án: B

Câu 9: Hành động nào sau đây không phải là bảo vệ môi trường?

- A. Sử dụng lọ thủy tinh
- B. Tiết kiệm giấy
- C. Hạn chế sử dụng túi nilon
- D. Xả rác bừa bãi

Đáp án: D

Câu 10: Hãy chọn từ đúng để hoàn thành các câu Kinh Thánh sau:

- A. Hết trí
- B. Ngôi sao
- C. Biển cả
- D. Sinh vật

1. Sáng Thế 1:20 “Đức Chúa Trời phán: ‘Nước phải đầy dẫy
..... và phải có chim bay trên trời!’”
2. Giê-rê-mi 31:35^a “CHÚA, là Đấng ban mặt trời chiếu sáng ban ngày, là Đấng định cho mặt trăng và..... soi sáng ban đêm...”
3. Thánh Thi 95:5 “..... thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng; Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.”
4. Mác 12:30 “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, , hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.”

Đáp án: 1=Sinh vật; 2=ngôi sao; 3=biển cả; 4=hết trí



BÀI HÁT



1. Tất Cả Do Thiên Chúa Sáng Tạo

F Am Dm Am C⁷ F F[#]dim

Nhìn rừng cây xanh thăm xa ngút ngàn, nhìn núi non điệp trùng.

Gm C C⁷ F C⁷

Trông lên nơi trời cao bao la, hay biển xanh hiền hòa.

F Am Dm Am C⁷ F F[#]dim

Đều là do Thiên Chúa đã sáng tạo, bằng chính tay quyền năng.

Gm C C⁷ F C⁷ F

Em kính dâng lời ngợi khen Cha, yêu Ngài thiết tha!

2. Ngày Sáng Tạo Thứ Hai

G C

Trong ngày sáng tạo thứ hai, Thiên Chúa dựng nên bầu trời. Nhờ đó mà chúng ta

Bm D D⁷ G

được sống vui. Trong ngày sáng tạo thứ hai, không khí được ban cho

C D⁷ G

người, không khí không thấy nhưng hiện diện khắp nơi.

3. Ngợi Ca Mãi Thôi

1. Đất biển, cỏ cây thế gian này, đều là do
Thiên Chúa sinh ra. Tháng tháng, năm năm, đêm hay ngày, ghi khắc on
Cha. Thế giới do Cha đã tạo dựng, đẹp xinh cho
con đây tận hưởng. Con biết ơn Cha đến muôn đời, ngợi ca mãi thôi!

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It consists of four staves of music. The lyrics are written below the notes. Chords are indicated above the notes: F, Dm, Am, C, C7, F, F7, Bb, Am, C7, F.

4. Chúa Tạo Dựng Cho Chúng Ta

Chúa tạo dựng trời cao rất cao. Chúa tạo
dựng trời, trăng với sao. Hãy ngắm nhìn bàn tay Tạo
hóa, đã tạo dựng dành cho chúng ta.

The musical score is written in common time (C) with a key signature of one flat (B-flat). It consists of three staves of music. The lyrics are written below the notes. Chords are indicated above the notes: C, Dm, G7, C, C7, F, G, G7, C.

5. Chúa Đã Làm Nên

F Dm C

1. Trên bầu trời xanh chim kia lượn bay, từng
 2. Biển hồ đẹp xinh cá tung tăng đùa vui, nào

C⁷ F F⁷

đàn, từng đàn hát líu lo. Nhìn lên em hỏi sao chim
 sò, nào mực, ốc, nghêu, cua... Lòng em vui sướng với thiên

B^b F C⁷ F

kia tung bay. Tuyệt thật! Chính Chúa đã làm nên.
 nhiên xinh tươi. Tuyệt thật! Chính Chúa đã làm nên.

6. Chúa Tạo Nên Muông Thú

C Dm G

1. Em xem Kinh Thánh, em học Lời Chúa. Em biết thiên nhiên vũ
 2. Con voi kéo gỗ, con bò cho sữa, chiền bèo cho lông muôn

G⁷ C C⁷ F

trụ do Chúa sáng tạo. Hạnh phúc biết bao được làm dân thánh Chúa
 loài có ích Chúa tạo. Hạnh phúc biết bao được làm dân thánh Chúa

Em A⁷ Dm G⁷ C

yêu. Thầm tạ ơn Chúa cho em cuộc sống tuyệt vời.
 yêu. Ngài ban muông thú cho em cuộc sống tuyệt vời.

7. Thiên Chúa Là Đấng Tạo Hóa

1. Thế giới này, do Chúa dựng. Trời mây xanh và biển
2. Em hứa nguyện, qua mỗi ngày, tạ ơn cao dày của

lớn. Ôi núi rừng, với cánh đồng, đàn chim vui đùa với
Chúa. Do Chúa là Đấng sáng tạo, tạo nên muôn loài, thể

nghĩa. Trong các loài, Thiên Chúa dựng, Ngài ban con người cao
gian. Em sẵn sàng vang tiếng gọi, trở nên môn đồ của

Quý. Thân thể này, sống mỗi ngày, đều do phép lạ Chúa ban.
Chúa. Trung tín làm chứng nhân Ngài, hầu gieo phước hạnh khắp nơi.

Chords: C, G, Dm, Am, F, G7, Dm, G, G7, C

8. Cảm Ơn Ngài

Am C F Dm

1. Cảm ơn Ngài yêu con đến đời đời. Sinh dựng con đặt
 2. Cảm ơn Ngài ban ơn phước tuôn tràn, trên đời con tinh

E7 Am C F

đề con trong đời. Cảm ơn Ngài yêu thương thứ tha tội,
 Chúa ôi vô vàn. Sống trong Ngài đâu nghe tiếng thờ than,

Dm E7 Am F

cứu chuộc con tinh Chúa ôi cao vời. Dâng lên Chúa ngàn
 trong lòng con hiện có Vua Thiên đàng.

E7 Am Am F

tiếng ca tôn ngợi, cuộc đời con nguyện tận hiến Ngài ơi! Theo chân

E7 Am E7 Am

Chúa mỗi bước đi không rời, trong nhà Cha hạnh phúc muôn muôn đời.

9. Ngợi Ca Danh Chúa Của Em



1. Trong các loài thọ tạo, Ngài ban ơn nhất chúng
2. Danh Chúa là Giê - su, là Danh tôn kính hiển



ta. Thiên Chúa dựng loài người, hình dung con người xinh
vinh. Danh Chúa thật diệu kỳ, là Vua cao và Tạo



quá. Ôi lắm điều diệu kỳ, từ bên trong con người
Hóa. Nhưng Chúa thật là gần, là Cha yêu thương của



em. Em hứa nguyện trọn đời, ngợi ca Danh Chúa của em!
em. Em hứa nguyện trọn đời, ngợi ca Danh Chúa của em!

10. Cùng Thờ Phụng Chúa



1. Điều răn Chúa dạy ta cần phải làm việc trong sáu ngày,
2. Người nào vâng lời Cha dạy sẽ nhận được bao phước lành.
3. Dùng ngày thánh biệt riêng để thờ phụng Ngài - Vua Thiên Đàng.
4. Cùng nhau đến nhà Cha, cùng hiệp lòng, cùng nhau khẩn nguyện.



ngày thứ bảy biệt riêng nghỉ ngơi làm ngày thánh thôi!
Người nào cãi lời Cha chúc bao khổ nhọc đắng cay!
Ngài xứng đáng để ta tin trung phụng thờ, chúc tôn.
Cùng nhau hát rộn vang, đón bao phước hạnh Chúa ban!

11. Cùng Nhau Giữ Mãi Màu Xanh



1. Chúa ban cho em một hành tinh xanh. Cây trái thơm
 2. Chúng ta chung tay hiệp lòng cùng nhau. Chăm sóc bảo



lành, dòng suối lượn quanh. Bốn mùa vẫn xoay muôn loài tươi
 vệ mọi thứ đẹp hơn. Môi trường mọi nơi trong lành tươi



tốt. Em rất vui mừng về cảnh vật quanh em.
 mát. Thế giới tươi đẹp lòng mãi tạ ơn Cha.

12. Em Yêu Mến Chúa



Em yêu mến Chúa thật hết lòng. Em yêu mến Chúa hết linh hồn. Và



em yêu mến Ngài cả trí khôn. Em luôn hết sức yêu kính Ngài.

13. Em Tin Chúa Sáng Tạo

The musical score is written in treble clef with a common time signature (C). It consists of three staves of music. The lyrics are written below the notes. Chords are indicated by letters above the staff lines.

Chords: C, Am, Dm, G, F, Em, A7, Dm, G7, C.

Lyrics:
Em tin Chúa sáng tạo nên mọi loài. Em
tin Chúa sáng tạo nên bầu trời. Em tin Chúa sáng tạo nên con
người. Em tin Chúa tạo hóa muôn muôn loài!